

Ratzinger's tweede boek over Jezus is uit

10/03/11



© afp

Van de biografie 'Jezus van Nazareth', op persoonlijke titel geschreven door Joseph Ratzinger, verschijnt donderdag het tweede deel. Paus Benedictus XVI schrijft in dit boek, dat in zeven talen wordt gedrukt, dat Jezus Christus geen politieke revolutionair was.

(gehele artikel) te verwijzen naar de website van TROUW: <http://www.trouw.nl/>

Nederlandse editie

De Nederlandse editie van 'Jezus van Nazareth; lijden dood en verrijzenis' verschijnt in april. Het eerste deel kwam in 2007 op de markt.

Plaats een reactie!

Deel jouw mening met de andere bezoekers

- Reageer op dit artikel
- Algemene voorwaarden en gedragscode

1 van 2

22 reacties

[reactie IFUD of Human Rights]

IFUD of Human Rights

Er wordt over de schone Hemel gesproken daar waar de "Hoer van Babel" op de troon zit, en boeken vol met gezeur over Jezus. Maar ze zullen bedrogen uit komen die arme schapen van de godsdienst. Waar het bij Rome werkelijk om gaat is "geld" : witwaspraktijken en de banden met de maffia, het misbruiken seksueel van vaak zeer jonge kinderen. Hoe lang krijg deze misdaadorganisatie nog subsidie door de Nederlandse Staat. Wanneer vandaag niet, wanneer dan. Wanneer gaat het stoppen.